

**Cảm nhận ngôn ngữ  
qua bài thơ  
Tiếng Việt  
của Lưu Quang Vũ**

LÊ CÔNG SỰ\*

Trong quãng đời sáng tạo nghệ thuật ngắn ngủi của mình, nhà viết kịch - nhà thơ *Lưu Quang Vũ* (1948-1988) đã để lại cho hậu thế nhiều vở kịch nổi tiếng, nhiều bài thơ hay phản ánh các đề tài khác nhau của cuộc sống, trong số đó bài thơ *Tiếng Việt*\*\* là một ví dụ điển hình.

Mỗi con người dù thuộc dân tộc, quốc gia và thời đại nào thì *tiếng mẹ đẻ* bao giờ cũng là một phương tiện giao tiếp thâm sâu vào máu thịt. Khi đứa trẻ mới lên một lèn hai, bị bỏ học nói, thứ ngôn ngữ đó cứ từng giờ, từng ngày thâm sâu vào tiềm thức, đọng lại trong ký ức như những hạt trầm tích, để rồi khi cần, những chất liệu đó được khơi lên, góp thành những phương thức ứng xử trong cuộc sống. Cảm nhận được những công dụng cũng như sự linh hoạt, tế nhị, linh thiêng thâm kín trong tiếng mẹ đẻ của mình, nhà thơ Lưu Quang Vũ đã viết bài thơ *Tiếng Việt*.

Mở đầu bài là khổ thơ về tiếng của người mẹ - người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, bởi vì chính mẹ là người sinh ra

và ru chúng ta bằng những lời dịu ngọt ban đầu:

*Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói xẩm  
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về  
Có con nghé trên lưng bùn ướt đầm  
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.*

Tiếp sau tiếng của Mẹ là thứ tiếng của Cha-người đưa đường chỉ lối trong đời sống và truyền thụ cho ta những kinh nghiệm quý báu trong lao động:

*Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa  
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi.*

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp-đó là luận đê mà triết học Mác-Lênin đã nêu ra cho mọi thứ ngôn ngữ nói chung, nhưng tiếng Việt còn có thêm một chức năng không kém phần quan trọng của ngôn ngữ đó là tính giáo dục nhân văn thông qua những lời ru, tiếng hát. Và cũng từ những lời ru tiếng hát này, tâm hồn con người được nuôi dưỡng, được chắp cánh bay cao, bay xa hoà nhập với đời sống loài người.

Như chúng ta đã biết, một trong những đặc điểm của tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ là tiếng Việt nói ra đời từ rất lâu, sau đó mới hình thành tiếng Việt viết:

*Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói  
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ  
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa  
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.*

Hơn thế nữa, hệ thống thanh điệu trong tiếng Việt góp phần làm cho từng câu chữ trở nên sinh động, khi trầm khi bổng, thánh thót nhẹ nhàng:

*Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát  
Kể mọi điều bằng rúi rít âm thanh*

\* TS. Trường Đại học Ngoại ngữ

\*\* Xem bài *Tiếng Việt* in trong sách *Lưu Quang Vũ, thơ và đời*, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 1997, tr.322-325.

*Như gió nước không thể nào nắm bắt  
Dấu huyền trâm dấu ngã chênh vênh.  
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đồi lửa cháy....*

Tiếng Việt là một thứ ngôn ngữ giàu sức gợi cảm, chỉ cần nghe một tiếng nói nào đó, chúng ta có thể liên tưởng đến những âm thanh của rừng, của biển của gió, của mưa và những hình ảnh sinh động của tự nhiên:

*Một tiếng vườn bóng lá càنه vươn  
Nghe mát lịm ở đâu môi tiếng suối  
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.*

Như một định mệnh, tiếng Việt hành trình cùng lịch sử dân tộc Việt từ buổi khai thiên lập địa cho đến tận bây giờ. Chính vì vậy, trải qua bao cuộc chiến tranh xâm lược của phương bắc và phương tây, mặc dầu nước có thể tạm thời rơi vào tay giặc, thành trì có thể bị san bằng, nhưng tiếng Việt vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc, nó không hề bị đồng hóa, hay lai căng, mất gốc:

*Tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất  
Nàng Mỹ Châu quỳ xuống lạy cha già.*

Tiếng mẹ đẻ không chỉ là phương tiện giao tiếp xã hội mà nó còn là nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật của những nhà thơ biết trân trọng với đồi, mà Nguyễn Du là một điển hình:

*Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán  
Thành Nguyễn Du vắng vắc nỗi thương đồi.*

Quả đúng vậy, trong *Truyện Kiều* cũng như trong *Văn tế thập loại chung sinh* (Văn chiêu hồn) chúng ta bắt gặp những tiếng kêu ai oán của các nhân vật là nạn nhân của chế độ phong kiến. Có thể nói, thành công của Nguyễn Du

trước hết là thành công về nghệ thuật vận dụng ngôn từ, mà đó chính là tiếng nói của đời sống hiện thực - đó là tiếng kêu than của nàng Kiều trong những cảnh khổ đau tủi nhục, tiếng kêu xin của những kẻ hành khất. Những tiếng than khóc đó thông qua xúc cảm trái tim nhân hậu của nhà thơ, đã trở thành những vần thơ ai oán. Xét về phương diện lịch sử thì đó chính là những bẢN CÁO TRẠNG LÊN ÁN NỐI THỐNG KHỔ CỦA CON NGƯỜI DƯỚI CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN.

Với một tầm nhìn rộng ra ngoài thế giới, Lưu Quang Vũ cho rằng, trên trái đất của chúng ta có hàng trăm nghìn thứ tiếng nói cao quý khác nhau, song đối với tác giả thì tiếng Việt vẫn là thứ tiếng cao quý và linh thiêng nhất:

*Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng  
Cao quý thâm trầm rực rõ vui tươi  
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người  
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ  
Buồm lồng gió xô, mai kề trúc nở  
Phá cùi lồng vời vợi cánh chim bay  
Tiếng nghẹn ngào như đồi mẹ đắng cay  
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.*

Tiếng nói đúng là linh hồn dân tộc; khi tiếng nói của một dân tộc nào đó bị mất đi thì danh nghĩa của dân tộc đó không còn nữa. Bởi vì, hơn mọi thứ, tiếng nói chính là chất keo gắn chặt các thành viên trong cộng đồng tạo thành một sức mạnh vật chất và tinh thần trong cuộc đấu tranh chống lại thiên nhiên dữ dằn, chống lại thù trong giặc ngoài. Tiếng nói dân tộc thể hiện sự cảm thông sâu sắc, sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn của mỗi người trong cộng đồng: ↗

*Mỗi sớm dậy bốn bề thân thiết  
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi  
Như vị muối chung lòng biển mặn  
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.*

Không chỉ có thể, tiếng nói dân tộc như một suối nguồn chảy từ thời đại này qua thời đại khác, làm cho các thế hệ xích lại gần nhau hơn, thế hệ sau có thể nói được những lời mà thế hệ trước chưa nói ra được:

*Ai thuở trước nói những lời thứ nhất  
Còn thô như mảnh đá thay rìu  
Điều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt  
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?*

Là một nhà thơ cảm súng trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, Lưu Quang Vũ có nhiều trăn trở, suy tư với thời, với đời, anh cảm nhận rằng tiếng Việt như một mạch ngầm văn hoá tuôn chảy trong lòng mỗi người dân nước Việt, dù họ sống ở đâu trên trái đất này, dù họ đứng ở giới tuyến bên này hay bên kia:

*Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển  
Có gọi thăm Tiếng Việt mỗi đêm khuya?  
Ai ở phía bên kia cảm súng khác  
Cùng tôi trong Tiếng Việt quay về.*

Ở đây, ngôn ngữ đã vượt qua giới hạn của nó để trở thành một vũ khí đấu tranh sắc bén, thành sự đồng cảm giữa những người cùng dòng máu, cùng chung một tiếng nói.

Tác giả kết thúc bài bằng một khổ thơ khá hay nói lên tâm trạng của một người mang nặng trách nhiệm với cuộc sống, với cộng đồng, đất nước. Đường như có sự mách bảo của số phận, Lưu Quang Vũ như cảm nhận rằng mình làm được quá ít cho đất nước nói

chung, cho sự phát triển của tiếng Việt nói riêng:

*Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ  
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn  
Trời xanh quá tim tôi hồi hộp quá  
Tiếng Việt ơi Tiếng Việt ân tình...*

Bài thơ *Tiếng Việt* của Lưu Quang Vũ không những đem lại cho ta cảm xúc sâu sắc về vai trò của ngôn ngữ trong đời sống của con người, mà còn gợi cho ta lòng yêu nước và tự hào dân tộc - một dân tộc kiên cường bất khuất trước mọi cuộc chiến tranh xâm lược. Sự kiên cường bất khuất đó có được nhờ sự đoàn kết thống nhất, mà chất keo của sự đoàn kết thống nhất đó chính là tiếng Việt. Thông qua một tiếng nói chung, người Việt gắn kết với nhau thành một khối để vượt qua mọi thách thức của lịch sử.

Bài thơ *Tiếng Việt* của Lưu Quang Vũ còn gợi ra cho chúng ta *những ý tưởng khoa học trong việc học tập và giảng dạy tiếng Việt ở Trường Đại học Ngoại ngữ*.

Là một trong những trung tâm giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (đối với người nước ngoài) chúng ta cần có sự đầu tư thỏa đáng cả về cơ sở vật chất và học thuật. Chúng ta phải chú trọng đến việc giảng dạy ngữ pháp kết hợp với lĩnh vực *đất nước học*. Vấn đề đặt ra là: Cần phải làm gì và làm như thế nào để có thể kết hợp được việc giảng dạy tiếng Việt với việc truyền bá văn hoá của dân tộc mình cho người học? Nên chăng chúng ta cần kết hợp giữa việc học ở trên lớp với việc nghe các bài hát, xem các bộ phim tài liệu về đất nước con người Việt, tổ chức tham quan các danh lam thắng cảnh cho học

viên để qua đó khơi dậy ở họ lòng yêu mến *đất nước Việt Nam* và yêu tiếng Việt.

Trở lại với vấn đề bài thơ *Tiếng Việt* thể hiện một đề tài mới của thi ca Việt Nam hiện đại - *dề tài về ngôn ngữ*; đây là một mảnh đất mới khai hoang còn ít người cày xới. Với trực giác thơ nhạy cảm của mình, Lưu quang Vũ đã bắt nhịp được với cuộc sống, bằng một thứ ngôn ngữ hình

tượng, anh đã phác họa cho chúng ta một bức tranh thơ đầy gợi cảm với những âm thanh trong tiếng Việt, để rồi từ đó đưa chúng ta quay trở về với cội nguồn dân tộc; về với *làng* với *nước*, nơi mỗi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, lớn lên học ăn, học nói, trưởng thành, vào đời, để rồi cuối cùng lại hoá thân vào *đất* và *nước*, nơi mỗi chúng ta được sinh ra. □



## ОТГЛАГОЛЬНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ...

(tiếp theo trang 21)

Что касается вопроса, почему происходит усиление в современном русском языке тенденции номинативности научного изложения, то это, как было отмечено, вызывается неуклонным повышением уровня абстрактности научного мышления на современном этапе развития мировой науки. Ученые наших дней, прибегая к ОГС для создания полупредикативных центров, стремятся вложить в рамки простого предложения как можно больше содержания. В результате простое предложение структурно и семантически усложняется, получает возможность выразить не один, а несколько элементарных смыслов, соответствующих актуальным фактам действительности.

## СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В.В. - *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. «Высшая школа», М., 1972.
2. Кожина М.Н. - *О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими*, Пермь, 1972
3. Кожина М.Н., Котюрова М.П. - *О некоторых тенденциях функционирования единиц синтаксиса в русской научной речи*, М., 1978
4. Митрофанова О.Д. - *Научный стиль речи: проблемы обучения*. «Русский язык», М., 1985.
5. Пешковский А.М. - *Избранные труды*. «Учпедгиз», М., 1959. ■